



*Heer, in uw handen beveel ik
mijn geest.*

BID VOOR DE ZIEL VAN

De Heer Maurice LEYMAN

echtgenoot van

Mevrouw Gabriëlle DE MESEL

geboren te St.-Denijs Boekel op 11 oktober 1905 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 12 april 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Pasen is voor deze sterke mens vroeger gekomen dan verwacht. Maandenlang vocht hij tegen ziekte en lijden, tot uiteindelijk de Heer hem tot zich roepen zou in de volle lente en bij het naderen van de zomer. Alles werd gedaan om de genezing te bekomen of zijn dagen te verlengen, doch in de strijd tegen de dood is elke mens, vroeg of laat de grote verliezer. Moge de Heer hem opnemen en belonen om al het goede dat hij in zijn leven voor de zijnen heeft verricht.

Beminde echtgenote, geliefde kinderen en kleinkinderen, hoe graag ware ik nog enkele jaren bij U mogen blijven. De Heer heeft het anders geschikt. Ik dank U allen om de diepe genegenheid en trouwe liefde me betoond. Blijft nog meer houden van elkaar dan vroeger, steunt elkaar in het verdere leven en bewaart mijn aandenken in uw geest, maar vooral in uw gebeden. Beminde familieleden en vrienden, vergeet ook gij mij niet in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevr Maurice Leyman - De Mesel,
Dhr en Mevr Marcel Leyman - De
Geyter en kinderen,
Dhr en Mevr Fernand Vanheueverswyn
- Leyman en dochter,
De families Leyman - De Winne,
De Mesel - Van Coppennolle,
danken U voor de blijken van
genegenheid en deelneming.

Drukkerij Vandeveld, Oudenaarde