

O Kruis op den torre en in 't gers,  
O Kruis aan 't gedolvene graf,  
O Kruis, waar gij staat of te gaat, zijt gegroet,  
gegroet zij mij 't heilige Kruis !

G.G.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

**RAYMOND LEYMAN**

weduwnaar van Mevrouw

**LOUISA DE LANGHE**

geboren te Mater, op 30 augustus 1893 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde, op 14 juli  
1972, bediend met de H. Sakramenten van de  
zieken.

Hij was lid van de Confrerie van de  
H. Amelberga.

De ouderdom is een erekroon voor wie hem  
in eer en deugd bereikt. Maar toch komt het  
einde hier op aarde.

Werkzaam en vol zorg, eenvoudig en diep  
kristelijk bracht deze duurzame afgestorvene  
zijn leven door samen met zijn goede echtge-  
note, zich te pande stellende voor hun schoon  
groot gezin. Daarin vond hij zijn geluk.

En zij zijn kinderen en kleinkinderen waren  
hem dankbaar. Ook de Grote Meester hierbo-  
ven zal zijn vreugde en geluk nog vergroten

en eeuwig laten duren samen met zijn dierbare  
afgestorvenen.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie,  
vaart wel, hebt dank voor uwe genegenheid en  
goede zorgen.

Heere, dat hij rust in vrede,  
zei de priester, en de wij :  
dat hem, in alle eeuwigheden,  
't hemels licht geschonken zij !  
De Profundis ! Zong de bede,  
De Profundis ! zuchtte 't huis,  
Zuchtten al die knielden mede,  
met verstervend stem... geruisch.

G.G.

---

Hr en Mw Pierre LEYMAN-VEYS en kinderen,  
Hr en Mw R. LUYPAERT-LEYMAN en kinderen,  
Hr en Mw Etienne STEURBAUT-LEYMAN en  
kinderen,

Hr en Mw R. LEYMAN-VANHAM en kinderen,  
zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families LEYMAN, VAN LAETHEM,  
DE LANGHE en BROWAEYS,

**danken U van harte voor de blijken van  
kristelijke deelneming in rouw en gebeden**

---

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine