



**Bidden wij voor mevrouw
Simone, Julia LEYMAN**

**echtgenote van de Heer
Michel De Buyst**

geboren te Velzeke op 26 januari 1929,
en in de Heer ontslapen in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 23 november 1976.

't En is van u
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven

geen tekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
't en zij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.

O moge ik, u
onweerdig, nooit
die beeltenis
bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.

G.G.

Ten zij dat beeld ... wij danken om uw
gulhartigheid; uw lach; uw leven in het
licht van de zon; uw vanzelfsprekend ge-
lovig zijn; om dat alles zoals wij u gekend
hebben...

En boven alles om uw beeld in mij... in
iedereen van ons... dat alleen in mij is,
onuitsprekelijk, zoals Gij alleen voor mij
geweest zijt, zoals ik U heb begrepen en
Gij in mij zo zijt, aanwezig zijt, voortleett,
onvergetelijk, en de taal blijft spreken die
ik alleen van U versta.

Moederken, gij waart rijk, o zo rijk, met
de gave van uzelf. Gij hebt ons allen rijk
gemaakt door uw aanwezigheid en uw rijk-
dom uitgezaaid in ons door uw levenskunst
om te geloven in de dag van morgen, om
het leven lief te hebben.

Blijf leven, eerzaam in mij, en moge
langzaam groeiend uw sterven in mij leven
worden, zoals graan in vruchtbare grond,
want ik geloof in de onvergankelijkheid van
wat ge zijt geweest, en nog zijt, en blijven
zult in eeuwigheid, want Hij die de eeuwige
is heeft ons allen in zijn zorgende hand
gedragen.

Wij vragen dat allen die de dierbare
overledene hebben gekend, met ons haar
gedachtenis eren in gelovig gebed.



De heer Michel De Buyst,
Juffrouw Marijke De Buyst,
Jongeheer Wim De Buyst,
De families Leyman, De Buyst, Bovijn en
Danckaert,
**danken U voor de gebeden en
deelneming in hun rouw.**