

Heer, wees mij volgens Uw barmhartigheid genadig.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Jozef, Jean, Abraham LIBRECHT**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie - Camilla HERMAN,**

geboren te St Maria-Horebeke, de 20 Juni 1888 en er godvruchtig overleden, de 11 November 1950, gezalfd met het H. Oliesel. - Lid v. St Barbara's Genootschap.

**RUSTEND BRIEVENBESTELLER,**

vereerd met de Burgerlijke medaille van 1<sup>ste</sup> klas en het Burgerlijk kruis van 2<sup>de</sup> klas.

Bij het afsterven van dezen die lange jaren, zorgvuldig, brieven allerhande heeft besteld, weze volgende Novembermijmering een aansporing ten goede :

Eens zal ook **MIJN** naam op een doodsbrief staan  
In het wit, tussen zwarte randen.

Dan neemt die een ander een ogenblik

Met ontroering, misschien met een korten snik

Eventjes in de handen...

En dan zal het leven weer verder gaan.

Dan stond **IK** al, Heer, voor **U** terecht.

Dan hebt Gij het beslissende woord gezegd.

Dan zal **IK** voor eeuwig in 't levensboek staan.

Geland in de eeuwige haven,

Of... wrakgeslagen aan de eeuwige Rust

Zonder hope en zonder rust.

O Heer, neem gans mijn leven in uw machtige hand.

Bepaal Gij mijn koers naar het Vaderland.

En laat in mijn dagboek op alle blaân

Uw heilige Naam geschreven staan.

**Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten**, een mijner laatste uitstappen was om nog eens een Heilige Mis voor moeder zaliger te laten opdragen. Wees mij ook zo en blij tevens moeder indachtig in uw gebeden.

*Zalig de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid verkrijgen.*

R. I. P.

---

Mijnheer en Mevrouw Maurice LIBRECHT - DE MEULENAERE en kinderen Freddy en Régina ;

Mijnheer en Mev. Maurice FOUQUET - LIBRECHT en zoon Luc ;

Mijnheer en Mevrouw Jules VERCAUTEREN - LIBRECHT en zoon Jacques ;

De familiën LIBRECHT, HERMAN, AELVOET en FOREZ.

**BEDANKEN** van harte voor de bliken van christelijke en innige deelneming hun betoond.