

't En is van u
hiernederwaart,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederke,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

Geen tekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van stene,
tenzij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.

O moge ik, u
onwaardig, nooit
die beeltenis
bederven
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.

G. Gezelle



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

MARTHA LIBBRECHT

weduwe van de heer Albert Stragier
en van de heer Jerome Callewaert

geboren te Meulebeke op 6 maart 1916
en vroom in de Heer ontslapen te Zottegem
op 14 juni 1994.

Liefste Ma,

Met deze woorden van Guido Gezelle hebben
we willen uitdrukken hoe diep uw beeld in ons
blijft leven.

Gij waart een moeder als geen éne, vol teder-
heid en zorgzame liefde. Wij mochten altijd bij
U terecht. Gij waart als een boom, geplant aan
levend water die goede vruchten geeft.

Wij danken U omdat Gij ons uw diep geloof hebt
doorgegeven, want Gij putte aan de goddelij-
ke Bron die nimmer opdroogt.

Het kristelijke levensideaal dat Gij ons hebt in-
geprent zullen we dankbaar meedragen, gedu-
rende gans ons verder leven.

Tot weerziens, Ma.

Om de blijken van genegenheid en gebed
danken U van harte:

De familie Stragier
en kinderen.

