

WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL VAN



DE HEER

ALFRED LIEBAUT

echtgenoot van Mevrouw
ROSALIE VAN DRIESSCHE

geboren te Aalst op 17 augustus 1894 en er
godvruchtig overleden op 28 mei 1973, ge-
sterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder en Vuurkruiser 1914-1918

Goede God,
naast de spijt die we voelen om het verlies,
danken wij U voor deze brave man
die ons zo lief en dierbaar was.
De levensopdracht die Gij hem gegeven hebt,
heeft hij tot een goed einde gebracht.
In alle eenvoud heeft hij zich vol toewijding
gegeven aan zijn werk en zijn gezin,
trouw aan kerk en vaderland.
Elk jaar deed hij twee gebedstochten :
vol vertrouwen trok hij naar O.L. Vrouw
van Lourdes-Oostakker
en met een hart vol herinneringen, naar het
slagveld van de IJzer in Stuivekeskerke.
Voor hem was plicht geen ijdel woord.
Hij was een goede echtgenoot en een
goede vader.
God, Gij hebt hem en moeder het grote
geluk geschonken
hun huwelijk met goud bekroond te zien.
Moge de herinnering aan zijn voorbeeld
een troost zijn voor ons,
en een aansporing om te zijn zoals hij :
een eerlijk mens en een rasechte kristen.
Laten we zijn wens indachtig zijn :
niet te treuren om wat voorbij is,
maar hoopvol vooruit te kijken naar de
toekomst.
God, geef zijn ziel de eeuwige rust.

**De families LIEBAUT, VAN DRIESSCHE,
NEEFS en VAN KERCKHOVE,**

**danken U om de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming hen betoond
bij het afsterven van hun geliefd fa-
milieid.**

Aalst, 1 juni 1973.