

Zalig zij, die in den Heer sterven, want zij zullen in
eeuwigheid leven.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

ALBERT LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw

LEONIE BEETENS

geboren te Michelbeke, den 23 September 1905 en aldaar
godvruchtig overleden den 22 April 1948,
Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Wij moeten ons aan de schikkingen van God onderwer-
pen, hoe pijnlijk die ook zijn, omdat Hij ons bemint en
oneindig wijs is. (H. Bas.)

Met bewonderenswaardig geduld en onderwerping aan
Gods wil heeft de betreurde afgestorvene zijn zware kruis
gedragen, en zelfs als de last van zijn langdurige ziekte
zwaar op zijn schouders drukte, trachtte hij nog dezen te
sparen die hem zoo liefdevol ter zijde stonden.

Hij was een diep geloovig man, een werkzame en zorg-
volle echtgenoot en vader - die alleen leefde voor zijn ge-
zin. In zijn geloof heeft hij de sterkte en het betrouwen ge-
vonden om te buigen voor Gods wil - en zich gelaten aan
de schikkingen van de Voorzienigheid te onderwerpen.

Duurbare Echtgenoot, ik dank u voor uwe liefde en
buitengewoon goede zorgen. - Wat gij voor mij hebt ge-
daan, weet God alleen - die u vergelden zal wat gij voor
mij hebt geofferd. Ons lieve zoontje - beveel ik aan uw
goede zorgen aan, Hij weze nu uw troost en later uw
sterke steun.

Duurbare Ouders, Broeders en Zusters - ik weet wat
ook gij voor mij hebt gedaan. - Te weten dat gij niets
meer hadt kunnen doen, weze nu uw troost en later uw
heerlijke belooning bij den Heer. Wees mij in uwe gebeden
indachtig.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk. Ww. O. Surdlaourt

Mevrouw Albert LIEDTS, geboren Leonie BEETENS ;
Mijnheer Julien LIEDTS ;
Mijnheer en Mevrouw Marien LIEDTS-VAN DE VIJVER,
kinderen en kleinkinderen ;
Mijnheer en Mevrouw J-B. BEETENS-VANDE WEGHE,
kinderen en kleinkinderen ;
De Familiën LIEDTS, BEETENS, VAN DE VIJVER en
VANDE WEGHE ;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in den rouw die hun trefte.