

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.“ (Joannes, XI. 25)

† Bid voor de zielernst van de Heer †

### ALBERT LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw Irma Schokkaert geboren te Michelbeke, de 14 juli 1900 en er godvruchtig overleden, de 2 oktober 1963, getroost en gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Gelukkig de mens die, bij de naderende dood in volle bewustzijn zich mag bereiden tot het scheiden uit dit leven en tot het overgaan in de eeuwigheid.

De dierbare overledene heeft van jongsaf onverpoosd en hard gewerkt om zijn dierbaren gelukkig en welstellend te maken. Toch is hij bij de noeste arbeid en de vele zorgen de Heer en Meester niet vergeten; hij heeft steeds arbeid met gebed verbonden.

Hij heeft door geheel zijn leven, door al zijn doen en laten, zijn God gediend en geëerd. De weg naar zijn plicht en naar de kerk, was zijn weg naar de Hemel.

Neen, hij vond zijn levensweg niet met bloemen, doch met velerlei beproevingen, bestrooid. Vroegtijdig ondermijnde de ziekte zijn krachten. Hij droeg met christelijke onderwerping zijn kruis en aanvaardde met stichtende overgave de dood met zijn leed en zijn smarten. Hij ging vertrouwvol de

Heer tegemoet die zeker zijn vriend reeds verwelkomde „Treed binnen, trouwe dieenaar, in de vreugde van de Heer - “

*Dierbare echtgenote*, hoe pijnlijk dit afscheid ook weze, denk aan het geluk dat de Heer mij heeft voorbereid. Wees moedig en gelaten: de Heer slaat niet zonder te zalven.

*Geliefde kinderen en kleinkinderen*, staat moeder als vroeger altijd bij. Weest sterk in uw H. Geloof. Wordt nooit moede goed te doen en bidt voor mijn zielernst. Moge de Heer u steeds in zijn liefde bewaren.

*Dierbare zusters, schoonbroeders, schoonzusters en familieleden*, schenkt mij nog de lafenis van uw gebeden. In de Hemel worden de banden heerlijker hersteld, die de dood hier kwam verbreken.

Tot weerziens voor eeuwig bij God -

*H. Hart van Jezus, ik stel al mijn vertrouwen in U.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.*

Mevrouw Irma SCHOKKAERT,  
Heer en Mevrouw W. LIEDTS-FAINGNAERT,  
Heer en Mevrouw B. LIEDTS-DE BOSSCHER  
en kinderen Martine en Christine,

Heer en Mevrouw Osc. LIEDTS-DE CUBBER  
en kind Johan,

De families LIEDTS, SIMOENS, SCHOKKAERT en DE VLEESCHAUWER,

*danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.*