

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!
(Off. overl.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Gabriëlle LIEDTS

echtgenote van de Heer
Charles-Louis DE BLEEKER,

geboren te Michelbeke op 14 september 1898
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 19 november 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond voor Gepensioneerden.

De Heer heeft deze goede moeder en
trouwe echtgenote een hoge ouderdom ge-
schonken. Ze leefde stil en gelukkig, geëerd
en bemind door haar kinderen. Ze bracht
haar leven door in werkzaamheid en eenvoud,
in vrede met God en de mensen. Toen de
ziekte haar overviel bleef ze rustig en ge-
laten de komst van de Heer verbeiden.

Een moeder sterft altijd te vroeg, juist
dan wanneer wij de diepte van haar moeder-
hart ten volle gaan beseffen. Nu de zilveren
jaren van haar ouderdom haar schoon en
eerbiedwaardig maakten is zij van ons heen-
gegaan.

Als een vrome kristene heeft zij de haren
het geloof en godsdienstigheid ingeplant.
Daarom heeft ze bij haar kinderen troost en
steun gevonden tijdens de beproevingen van
haar ziekte. De beloning voor hen die zo
hun kinderen opvoeden zal bovendien groot
zijn bij de Heer.

Dierbare echtgenoot, mijn heengaan zal u
pijnlijk vallen, want wij droomden erover nog
veel gelukkige dagen in vrede en rust te
mogen doorbrengen. Doch de goede God zal
wel beter weten. Draag verder uw liefde en
genegenheid over op de kinderen, wees moe-
dig en betrouw op de Heer.

Vaarwel, lieve kinderen en kleinkinderen,
hebt dank voor de vele zorgen en toewijding.
De Heer zal u zegenen om uw eerbied en
goedheid voor mij. Tot weerziens in de eeu-
wigheid.

Jezus, barmhartigheid.

Namis : donderdag 9 december om 19 u. 30.

De Heer Charles-Louis DE BLEEKER,
De Heer en Mevrouw Willy DE BLEEKER-
MACHTELINCKX en kinderen,
De families LIEDTS-DE BLEEKER,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel