



DANKBAAR GEDENKEN WIJ
MEVROUW

GABRIELLE LIEDTS

weduwe van de Heer

ARTHUR BOGAERTS

Lid van Ziekenzorg

geboren te Michelbeke op
26 september 1911 en zacht in de Heer
ontslapen te Destelbergen
op 28 juni 2002.

De kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
van de dierbare overledene danken u
oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van medeleven.

Afscheid doet pijn.

Moeder, Gij, die gans je leven,
't beste van je hebt gegeven,
Gij, die zelfs in kwade dagen,
nooit of nimmer durfde klagen.

Moeder, die in nood en weelde,
alles steeds met liefde deelde,
en voor ons zorgde, dag en nacht,
maar aan jezelf soms niet dacht.

Moeder, Gij, met een hart van goud,
vol goedheid werd g'in schoonheid oud,
't enige leed dat g' hebt aangedaan,
is stilletjes van ons te gaan.

Om 't geluk van zoveel jaren,
zullen wij uw beeld bewaren,
om al uw goedheid, moeder zijn,
U moeten missen ... dat doet pijn.

A.D.