

God, wees mij barmhartig en toon mij het licht van Uw aanschijn.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

GERARD LIEDTS

weduwnaar van Mevrouw
GERMAINE PIETERS

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 14 april 1923
en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde,
op 11 juni 1982, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten der zieken « in extremis ».



De families LIEDTS, PIETERS,
PANNEKOEKE en VAN DER MEULEN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

In het streven naar geluk wil ieder mens, dikwijls door heel hard werken, voor zichzelf en voor zijn gezin, een toekomst opbouwen, die een stevige waarborg biedt voor een onbekommerde en zorgeloze oude dag. Lauter menselijke berekeningen vallen soms heel anders uit.

Sterven is en blijft een werkelijkheid voor ieder mens, voor de éne vroeger dan voor de andere... na ziekte en maandenlange pijn... of plots en onverwacht... en is afscheid nemen van alles wat ons hier op aarde heeft bekommerd, van ieder die wij liefhebben, van alles waar wij eerlijk naar gestreefd hebben.

Dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar de Heer toe gaan met het leven dat hier voorbij is, met al het goede en het schone... en het harde dat er in voorkwam. Sterven is onszelf en ons levenswerk aanbieden aan de Heer.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik kan U niet genoeg danken voor de zorgzame genegenheid, die ik, na het pijnlijk en onvergeetbaar afsterven van moeder vooral, van U mocht ondervinden.

Bidt voor mij in de uitvaartdienst en vooral in de Zondagmis, dat ik weldra met moeder samen moge vergoeden door mijn voorspraak bij de Heer, wat ik door mijn plots afsterven niet meer kon. Aanvaardt dit als een kort maar heel dankbaar « VAARTWEL » en mochten wij terug, als één familie, samen eens deel hebben aan de eeuwige heerlijkheid bij onze hemelse Vader.

Ten paradijze geleiden hem de engelen !