

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

GEORGES LIEDTS

Echtgenoot van Mevrouw

Marguerite DE RIDDER

geboren te St.-Maria-Lierde op 12 februari 1910
en er godvruchtig overleden op 30 mei 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Vandaag is de mens nog in leven en morgen
is hij niet meer. Zalig is hij dan die zijn
stervensuur steeds voor ogen heeft en zich
dagelijks voorbereidt.

Hij was een trouwe echtgenoot, kristene
huisvader, eenvoudig en oprecht van hart.
Het zware werk der mijnen ondermijnde
vroeg zijn krachten en een langdurige ziekte
leidde hem te vroeg naar het graf.

De kwellingen en krankheden met verduldig-
heid verdragen, volmaken de kroon die God
ons bereidt in de hemel. H. Alph.

Mijn duurzame Echtgenote, in liefde en
vrede hebben wij samen geleefd en gewerkt
voor de kristene opvoeding onzer kinderen.
Pijnlijk is nu onze te vroege scheiding, doch
Gods wil is geschied. En gij, mijn duurzame
kinderen, weest gij nu de troost en steun
uwer moeder en vergeet vader niet in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

†

*De familiën LIEDTS, DE RIDDER,
QUINA en VAN DEN BERGHE*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.