

.. Naar U gaat mijn verlangen Heer.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U ..

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jerome LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw
Denise DE COUVREUR

geboren te Sint-Maria-Lierde op 30 mei 1934
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 28 november 1989, nadat hij de Pauselijke
Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

†

De families

LIEDTS, DE RIDDER,
DE COUVREUR en DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49

Een mensenleven vliegt vlug heen. Dan vraagt men naar de zin en het doel van het leven : op aarde verblijven om Gods bedoeling met ons leven waar te maken, om uiteindelijk ons leven als een afgeweven stuk stof in Gods handen naar te leggen. Zo is het leven van deze man verlopen : door arbeid en zorg geluk brengen aan vrouw en kind, de moed opbrengen om de pijn en de beproeving van een ziekbed te dragen en uiteindelijk vaarwel zeggen aan naastbestaanden en aan deze wereld om de grote ontmoeting met God te beleven.

Bemide echtgenote en dochter, volgens menselijke berekeningen, ben ik al te vroeg heengegaan. Mijn dood zal in uw leven een lege plaats veroorzaken. Ik dank u om uw meeleven met mij, om uw zorg, om uw goedheid en geduld, om uw bezoeken in het ziekenhuis. Draagt de herinnering aan mij mee in uw verder leven.

.. God, vandaag bidden wij met aandrang voor uw dienaar Jerome, die Gij tot U geroepen hebt. Laat hem over de dood heen thuis komen bij U en schenk hem de vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan uw kinderen hebt toegezegd. Wij vragen U dit door Jezus-Christus U Zoon en onze Heer. Amen ..