

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer !

†

Bid voor de ziel van

Maria LIEDTS

Geboren te Michelbeke op 15 september 1897
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Hospitaal te Ronse op 4 februari 1985.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Zij was lid van de Bond der Gepensioneerden
van Michelbeke.

Heer wij danken U omdat gij het leven van
uw trouwe dienaar en onze geliefde zuster
en tante Maria, hebt laten uitgroeien tot een
getuigenis van stille eenvoud en toegewijde
dienstbaarheid.

Al haar krachten en mogelijkheden heeft ze
ingezet om haar familie te dienen en gelukkig
te maken. Ze was de engelbewaarder in het
gezin, bezorgd om vele dingen. De Heer,
haar God eerde ze vroom en vurig iedere dag
en zolang haar krachten het toelieten was ze
onvoorwaardelijk op post in de wekelijkse
Eucharistieviering.

Na een lang en gezegend leven is ze tevreden
en in deemoedige gelatenheid van hier
heengegaan. De lasten van haar oude dag
droeg ze als een zacht juk, haar door de
Schepper op de schouders gelegd. Ze voorzag
dat de eeuwige beloning haar deel zou
zijn.

Lieve zuster, schoonzusters, neven en nichten,
jullie lagen mij allemaal nauw aan het hart !
Hebt dank voor uw warme genegenheid en
tedere zorgen tijdens mijn ziekte. Vanuit de
hemel blijf ik over u waken. Help mijn in-
trede in het Paradijs bespoedigen door uw
gebed.

Jezus, barmhartigheid.

De families

LIEDTS, VANDEVIJVER.

danken U
voor de bliken van medeleven.

Namis : zondag 17 februari 1985 om 8 uur.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel