

" Moeder !  
Het is een wonderbaar iets, een moeder !  
Anderen mogen ons liefhebben,  
Onze Moeder alleen begrijpt ons.  
Zij werkt voor ons,  
Zorgt voor ons,  
Bemint ons,  
Vergeeft ons alles wat wij doen.  
Zij bidt voor ons, en het  
enige kwaad dat zij ons ooit deed  
is te sterven en ons te verlaten. "



Gij die deze gedachtenis leest  
**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

## **Maria-Cesarine LIEDTS**

weduwe van de heer

**Emiel Van Cauwenberghe**

geboren te Michelbeke op 25 september 1885,  
en er zachtjes naar de Hemelse Vader weergekeerd  
op 17 mei 1966, gesterkt door de Heilige Sacramen-  
ten van de Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

„ 'n Sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar  
kinderen staan op en roemen Haar. Haar man  
spreekt Haar lof : Vele vrouwen hebben schatten  
vergaderd, maar Gij, Gij overtreft ze allen. "

(Boek der Wijsheid)

„ Christen zijn is met God leven,  
is minnend altijd Gode zinnen  
en werkend ook met Hem verwijlen ! "

Deze schijnbare tegenstrijdigheid „werken en  
bidden" wist deze Moeder te verenigen.

Enerzijds was zij die „Sterke Vrouw" uit de H.  
Schrift, waar haar man steeds in alles kon op be-  
trouwen; die haar kinderen met stevige hand op-  
voedde en toch met moederlijke goedheid; die haar  
zaken vast in de hand hield.

Maar anderzijds was zij een vrouw met een diep  
erebedsleven : zij leefde met God en zijn Heiligen  
samen. God wist zij bij haar aanwezig. Zij sprak  
met haar geliefde Heiligen, kinderlijk eenvoudig  
en vertrouwelijk.

Moeder zijn, zakenvrouw zijn, biddende mens  
zijn; zij wist het in haar lange leven tot 'n harmo-  
nieuse eenheid te verstrengelen.

Gij mijn teerbemide Dochter, mijn drie sterke  
Zonen, mijn goede schoondochters en schoonzoon,  
dag en nacht waart gij om mij bekommerd, uw  
zorgen vertroetelden mijn oude en zieke dagen,  
ik dank er U allen voor. Dat het beeld van mijn  
werken en bidden steeds in uw hart gegrift blijve.  
Blijf eensgezind in christelijke liefde en werk. Bij  
Vader, die ik zo gemist heb de laatste maanden,  
blijf ik, samen U verder volgen en beminnen.

Mijn kleinkinderen, waar ik zo van hield, vergeet  
toch uw grootmoeder niet.

Mijn geliefde Zuster en familieleden, en gij allen  
mijn vele vrienden, uw vriendschap was steeds 'n  
troost voor mij, bidt nu voort voor mij.

H. Hart van Jezus, op U stel ik voort mijn betrouwen!  
H. Moeder van God, wees mij een veilig geleide bij  
de Heer !

H. Sebastiaan, moedige soldaat van God, patroon  
van mijn dorp en van ons huis, en Gij vele Heiligen  
door mij geëerd, weest ook nu een krans van  
voorsprekers bij God.

Heer, in volle overgave vertrouw ik U mijn Ziel !

Wij danken U van harte voor uw deel-  
neming in ons smartelijk verlies, en uw  
gebed voor onze bemide overledene.

De Families VAN CAUWENBERGHE-LIEDTS.

---

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer Michelbeke