

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Maria Rosalia LIEDTS

echtgenote van **Victor Coppens**,

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 9 Juli 1865
en godvruchtig overleden te St. Maria-Oudenhove
de 21 October 1948,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke zegen.

Van haar kindsheid af opgevoed in de vrees
des Heren heeft zij gans haar leven de weg van
Gods geboden bewandeld.

Zij was van het uitverkoren getal van die stille
zielen, die niets gemeen willen hebben met de
bedorven wereld en die hun leven slijten een-
voudig en vreedzaam in deugden en gebed.

Onderworpen aan Gods wil aanvaardde zij
met gelatenheid de beproeving, zij stierf in vre-
de, haar geest in Gods handen bevelende.

Gans haar leven had zij aan het H. Hart van
Jezus toegewijd. Ook stelde zij een bijzonder
betrouwen op Maria wetende, dat een ware die-
enaar van Maria niet zal verloren gaan

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, ik dank U
voor uw liefde en uw goede zorgen, die mijn
ouden dag hebben verblijd. Weent niet over mij
als over een dode, ik leef immers in den hemel.
Mijn taak hierbeneden is gedaan. Bij O.L. Heer
bid ik voor U allen.

Betoont mij verder uw genegenheid met voor
mij te bidden en te offeren. Eert uw ouden
Vader, blijft trouw aan het geloof en volgt
de goede voorbeelden, die Vader en ik U
hebben gegeven.

Bid de vier akten.

De Familien COPPENS, LIEDTS danken U voor de blijken van genegenheid,
hun betoond ter gelegenheid van het aisterven van

MEVROUW

Maria Rosalia LIEDTS

Uitg. J. Eeckhout, St Maria-Oudenhove.