

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de Ziel

van

MARINUS LIEDTS

echtgenoot van

MARINA VAN DE VIJVER

geboren te Michelbeke de 18 November 1868 en
aldaar godvruchtig overleden de 8 December 1951.
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de H. Hartbond. en de godvruchtige genoot-
schappen van de parochie.



Van krachten uitgeput, is hij gestorven op een ouderdom die een erekroon zijn, omdat hij geleefd heeft langs de wegen van gerechtigheid.

Met deze voorbeeldige echtgenoot en Vader verdwijnt een man van de oude stempel, godvrezend en godsdienstig, hij heeft zijn brood niet in ledigheid gegeten, hij was een man van grote werkzaamheid, vol opoffering en liefde voor zijn gezin, zijn kinderen dragen van hem de troostvolle gedachtenis mee van een leven, dat hen steeds tot navolging blijft aansporen. Voor goede mensen is er vrede in het leven, in de dood en in de Hemel.

Bemide echtgenote, ik verlaat u, maar de dood breekt de banden niet : eens zien wij elkander weder in de Hemel — mijn

geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de genegenheid en zorgen waarmee gij mij omringd hebt — God lone er u voor — bemint en helpt elkander, hebt uwe moeder nu nog meer lief en weest mij indachtig in uw H. Missen en uw gebeden thuis — tot later in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl,

O. L. Vrouw, Onbevlekt ontvangen, bid voor mij.



Mevr. Marien LIEDTS, geboren Marina
VAN DE VIJVER, kinderen en kleinkinderen ;

De Familiën LIEDTS, VAN DE VIJVER
en TAILDEMAN ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.