



Bid voor de ziel van
DE HEER

Robert, Alfons LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw
PAULA HANOCQ

Geboren te Elst, de 7 september 1913 en godvruchtig overleden in de Sint-Janskliniek te Brussel, de 8 augustus 1974. Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Rustend politieinspecteur van Schaarbeek
Oudstrijder 1940-1945

Drager van verschillende eretekens

Ons hart is bedroefd om het heengaan van deze schone mens en voorbeeldig christen.

Hoeveel levensvreugd en levensmoed en levensadel heeft hij ons gebracht :

als teder en zorgzaam, dienstwillig en trouw echtgenoot ;
als hartelijk en hulpvaardig en standvastig familielid ;
als nauwgezet en voorbeeldig werkmaker, joviale en eerlijke vriend, beginselvast en vroom christen.

Zijn leven was voor ons allemaal een voorbeeld. Zoveel goedheid en rechtschapenheid is voor ons een aanmoediging om in het leven te blijven geloven : de liefde overwint de dood, omdat ze een sprankeltje is van de eeuwige Liefde.

Tot onze verbijstering werd Robert nu van

ons weggerukt. Maar in de Heer Jezus, bron van alle liefde, geniet hij nu de voltooiing van zijn leven in liefde. Het kan niet anders.

Robert, wij danken u voor uw leven. In liefde blijven we één, tot we eens volmaakt één worden in de Heer.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, sta hem voortdurend bij.



Mevrouw Robert LIEDTS-HANOCQ Paula,
Mevrouw Léon LIEDTS-BUYCKX, kinderen
en kleinkinderen,

Mevrouw Leopold HANOCQ-VAN HOUDENHOVE,

Juffrouw Raphaëlle HANOCQ,

De Heer en Mevrouw Gaston HANOCQ-DE NEVE,

De families LIEDTS, HANOCQ, BEERENS en
VAN HOUDENHOVE,

druk. van boxstaël begraf. den tandt, herzele