

Voor de goede mensen is er vrede in hun leven,  
vrede in de dood, vrede in het oordeel, vrede in de  
hemel. (H. Bonavontura)



DANKBAAR GEDENKEN WIJ  
DE HEER

## ROMAIN LIEDTS

gepensioneerd bediende van R.T.T.,

**echtgenoot van Elvira Van Litsenborg,**

geboren te Turnhout op 14 juni 1910  
en in de Heer ontslapen te Antwerpen  
(A. Z. Middelheim) op 25 juli 1980.

---

Door eenvoud in zijn houding, getrouwheid aan  
zijn genegenheden, onbaatzuchtigheid in zijn toe-  
wijding, had hij zich velen tot vriend gemaakt, en  
zijn dood is ongetwijfeld de eerste smart die hij hen  
heeft aangedaan. (H. Franciscus van Sales).

O mijn God, wat hebt Gij ons diep bedroefd. Gij  
ontneemt ons 'n duurbaar leven doch hoe pijnlijk  
het ons ook valt, wij buigen het hoofd voor uw  
opperste schikkingen.

Indien wij geloven dat Jezus gestorven en verre-  
zen is, zo zal God ook degenen, die in Jezus ont-  
slapen zijn, met Hem opvoeren. (Thess.)

Gij allen die mijn vreugde waart in mijn leven,  
weest de engelen die mij door 't gebed ten hemel  
voeren.

---

C. Franken, begr. Herentalseb. 454 Deurne, tel. 21 51 84

*Uw gebed en uw medeleven zijn voor  
ons een troost en opbeuring.*

*Daarvoor danken U innig :*

*Mevrouw Romain Liedts-Litsenborg  
de Hr. en Mevr. Raymond Liedts-Tubbax  
de Families Liedts, Litsenborg,  
Buyckx en Neeskens*