



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Robert, Arthur LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw

Clara VAN DEN BORRE,

geboren te Michelbeke op 8 juni 1902
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 16 maart 1981, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

De dierbare overledene die we vandaag
ten grave dragen was een geliefde echtge-
noot, vader en grootvader. Met hoeveel dank-
baarheid en trots werd nog maar onlangs
het jubileum gevierd. Alle dagen nog was
hij een voorbeeld in goed zijn, werken en
bidden.

Nu de Heer van leven en dood vrij on-
verwacht onze goede vader is komen halen
uit de pijnen van zijn laatste dagen willen
we de Heer danken dat wij zo een goede
vader mochten hebben. Wij bidden dat God
hem nu barmhartig weze en hem duizend-
voudig lone voor het vele schone in zijn
leven. Ook bidden we de Heer dat hij moe-
der steune en sterke.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en familie, ik dank u allen voor uw

trouwe liefde en oprechte genegenheid.
Denkt verder aan mij in uw vrome gebeden.
Ook u allen, vrienden en geburen, vraag ik
om een goed gebed opdat de Heer mij mo-
ge opnemen in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

Namis : Palmzondag 12 april om 9 u.30.

De families LIEDTS, VAN DEN BORRE,
VAN DE VIJVER, DE SPRINGER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergelynst, Everbeek