

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Suzanne LIEDTS

weduwe van Mijnheer Franz MICHEL,
weduwe van Mijnheer Hector MARROYEN,

geboren te St.-Pieters-Jette op 12 februari 1899 en
godvruchtig overleden te Oprakel
op 21 november 1964,

gezalfd met de H. Olie en de Pauselijke Zegen.

God alleen heeft geen begin en einde. De mens heeft een begin in de tijd; zijn einddoel ligt bij God in de eeuwigheid, omdat hij gemaakt is naar zijn beeld en gelijkenis. De denkende mens kan alleen zijn bestaan vinden in God, die zich heeft geopenbaard in Kristus onze Heer. Zo sprak de Heer: "Wie mij kent, kent de Vader; wie in mij gelooft heeft eeuwig leven.

De duurzame overledene was een zachtmoedige, zorgzame, vrome vrouw. Haar invloed wat geloof en opvoeding betreft is te merken aan hen die ze heeft liefgehad in deze wereld en die ze lief heeft en beschermen zal samen met haar man in de eeuwigheid. Genegenheid kent geen grenzen van dorp of land of continent. Waar men ook ter wereld is, men haast zich om moeder te ontmoeten, al moet het zijn in een vroom gebed tot haar in de hemel, bij haar dode lichaam.

Wij danken U moeder voor alles. Gij weet wel beter wat zij voor ons uw kinderen gedaan hebt. Wij zullen U niet vergeten omdat zij wel weet dat wij U samen met vader niet zullen vergeten in onze gebeden. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Heer en Mevrouw Valère DE MEZEL-MICHEL en
kinderen,
Kapitein Kommandant en Mevrouw François MI-
CHEL-VAN WALLEGHEM,
Heer en Mevrouw Janos DALNOKI-MARROYEN,
De families LIEDTS, HUYGH, MICHEL, MARRO-
YEN en DE SLOOVER,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.