



In deze eucharistieviering zijn wij in gebed
verenigd met de Heer voor de zielerust
van de heer

César Liénart

weduwnaar van Mevrouw Gustavine DELFOSSE

geboren te Bever de 9 februari 1882 en tot de heerlijkheid van de Vader overgegaan in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen de 22 maart 1968, gesterkt door de genademiddelen van Onze Zaligmaker.

Het heengaan van een goede vader en een vriend kan zwaar wegen voor het gemoed. In ons kristelijk geloof worden wij getroost in de hoop op de verrijzenis en onderwerpen wij ons aan Gods raadsbesluiten.

Terwijl wij wachten op een wederverenigd zijn in de heerlijkheid van de Vader, blijft ons de herinnering aan een deugdzaam en kristelijk man, die hulp bood in nood. Daarom danken wij nu de Vader voor al de gaven die Hij door hem aan ons schonk.

De vele attenties van de zijnen en van zijn trouwe vrienden waren de dankbare wederblijk voor zijn innemende zachtheid.

In deze tijd van voorbereiding op Pasen is hij heengegaan voor de Verrijzenis met de Heer. Samen met haar die zijn leven hielp opbouwen en met al zijn dierbaren zal hij het eeuwig geluk smaken.

Om deze vooruitzichten en om al uw gaven, Heer willen wij U danken in woord en daad.

De familie bedankt

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare



Dans cette célébration eucharistique
nous prions le Seigneur pour le salut de l'âme de
MONSIEUR

César Liénart

veuf de Dame Gustavine DELFOSSE

né à Biévene le 9 février 1882 et décédé à Grammont
le 22 mars 1968,
secouru par les Sacrements des malades.

Nous sommes profondément attristés par la mort d'un père! Heureusement, qu'en qualité de chrétiens et forts de notre Foi, nous pouvons dire « que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel ». Le cher Défunt nous laisse l'exemple de sa vie, le seul héritage exempt de destruction ou d'oubli! Nous remercions le Dieu vivant qui nous a donné, un si bon père! Son idéal, reste le nôtre. Il nous est une inspiration permanente dans les difficultés de notre propre vie. La mort de notre père bien-aimé ne parviendra jamais à briser les liens, qui nous ont lié à lui durant sa vie. Cher père, nous prions pour vous, une fois dans la présence du Christ, notre Sauveur, souviens-toi des êtres, pour lesquels tu a pris soin toute ta vie!

Mes enfants bien-aimés, mes chers amis, je dois vous remercier de toutes vos bon soins. Conservez pieusement le souvenir d'un père, d'un ami qui ne voulut que votre bonheur. Grâce à votre attention toujours en éveil je me suis endormi paisiblement dans le Seigneur. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Un jour nous nous reverrons dans le Ciel.

La famille remercie