

†

Dankbare herinnering aan de heer

Albert LIETAER

echtgenoot van mevrouw Rita HOEBEKE

geboren te Gent op 12 januari 1944
en plots overleden te Oosterzele op 21 juli 1994,
gezaafd met de H. Olie in extremis.

Politieagent - Hoofdbrigadier ;
Wijkagent Centrum, Bijloke, Grotenberge, Godveerdegem ;
Houder Brevet Inspecteur.

Het leven is voor deze vooraanstaande hoofdbrigadier en wijkagent immer een rechtlijnig streven geweest, in eerste instantie voor zijn dierbare echtgenote, om hun leven in innige harmonie in te richten, samen met hun geliefde dochter Fanny en schoonzoon en hun kleinkindje Céline, zijn oogappel.
"Céline, je opa draagt je voor altijd in zijn hart."

Voor zijn moeder is hij jaar-in, jaar-uit immer op post geweest, met herhaalde bezoeken om haar bijstand te verlenen in kleine verwikkelingen en moeilijkheden, zodat hij haar nooit de kans liet zich eenzaam te voelen.

Met zijn broer Jean-Claude leefde hij in een eensgezind aanvoelen, van wat het schoonmenselijke vroeg voor feesten, zodat zij bij het samentreffen de eensgezindheid in de mooiste zin beleefden. Zijn petekind Sonny droomde ervan zijn peter te kunnen navolgen.

In tweede instantie was hij tegelijk een overste én een medelid van een politiekorps, waar hij én naar de geest én naar de letter alles perfect wou verwezenlijken, in richtlijnen en mededeelzaamheid, in waarachtig menselijk medevoelen in alle mogelijke opdrachten. Hij was een toonbeeld in zijn dienst en voor zijn omgeving, in die zin dat de drang steeds meer te kunnen en te kennen hem immer verder dreef in studie en leergierigheid. Na het behalen van het brevet van Inspecteur heeft hij zich in de loop van dit jaar nog volledig ingezet om het brevet van Hoofd-Inspecteur te Klas te behalen. Op het punt deze droom te verwezenlijken, heeft het lot er anders over beslist.

Twee kenmerken tekenen zijn leven : enerzijds de rust die van hem uitgaat en die hij terugvond in het fietsen, zowel in clubverband als alleen, en in het reizen met zijn gezin, wat voor hem een vorm van ontspanning en van weetgierigheid tegelijk beduidde; en anderzijds zijn streven om bestendig goed te doen, eerst in de kern van zijn bestaan, zijn gezin en zijn familie en daarnaast in het politiekorps en in al zijn doen en laten dat er mee gepaard ging.

Het slot van een kalm en niettemin voortdurend gespannen leven uit zich in een wondere zin waarin hij verklaart voor een uurtje te gaan fietsen... en het uur werd het begin van zijn bestaan in eeuwigheid.

Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke, bid voor ons.

Rita, Fanny, Benedict en Céline,
De families LIETAER, HORRIE, HOEBEKE en
DE CAMPENAERE

danken U oprecht voor uw gebeden en medeleven.

druk melckebeke

Perfect Print®
Tel: 054 / 33 55 66

