

Mevrouw Paul LIÉTAR, geboren Jeanne MAEBE ;
Mijnheer & Mevrouw Gaston AVEREYN - LIÉTAR ;
Mijnheer & Mevrouw Daniel LIÉTAR - VERSTRAETE ;
Mevrouw Weduwe Maurice LIÉTAR - REYNAERT en kinderen ;
Mevrouw Weduwe Georges LIÉTAR - MOREELS ;
Mijnheer & Mevrouw Alfred JACQUES - COLPAERT ;
Mevrouw Weduwe Eugène DENDAUV - MAEBE en kinderen ;
Mijnheer & Mevrouw Hector VAN DAELE - MAEBE en kinderen ;
Mijnheer & Mevrouw Robert MAEBE - STEYAERT en kinderen ;
Mijnheer Juste CROMMELINCK ;
D: Familien LIÉTAR, MAEBE en VOET.

— *Gevoelig aan Uw blijken van deelneming in
hun rouw, bieden UEd. hun innigsten dank.* —

Het is een heilig en zalig gedacht te bidden voor
de overledenen, opdat zij van de schulden hunner zonden
zouden ontslagen worden. II Mach. XII 16

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer PAUL LIÉTAR

echtgenoot van

Mevrouw Jeanne MAEBE

geboren te Sulsique den 25 Januari 1889 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, den 17 Januari 1944.

gesterkt door de H. H. Sacramenten.

De zon des levens is vroegtijdig voor hem onder-
gegaan, de hand der dood heeft hem geraakt in den
bloei zijner jaren. Jerem.

De ziekte kwam, de onverbiddelijke ziekte en met
den H. man Job mocht hij zeggen : De bittere nood
van de beproeving heb ik gevoeld tot in 't diepste
mijner ziel. Ik heb rusteloze dagen en droeve nachten
gekend. „ Het lijden echter is eene loutering der ziel,
het geeft den mensch inzicht hoe nutteloos het tijdelijk
leven is, tenzij de mensch het gebruikt om het eeuwig
leven te beminnen. In het aanschijn van den dood
neemt alles zijn juiste waarde aan. Gelukkig hij die
zeggen mag " Ik zal eeuwig Gods Barmhartigheid be-
zingen. „

Terwijl hem de stervensweeën omgaven en de smarten
des doods hem omringden aanriep hij in zijnen nood
den Heer, die hem verhoorde uit zijnen heiligen tempel
en hem liet overgaan naar het eeuwig leven.

*Vaarwel, zeer beminde Echtgenoot, vaartwel duur-
bare Kinderen, ik weet hoe hartelijk ik u lief was,
vergeet mij nu niet en blijft voor mij bidden.*

Trouw in het gebed en vereenigd in den Heer is de
schoonste trouw en de sterkste vereeniging.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d.

Oudenaarde — Mich. Bevernaege