

Bij U, mijn God,
bij U ben ik geborgen. (Ps. 73)



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria Rachel Aline LIETAR

weduwe van de Heer
Richard VANDERBEKE

geboren te Zulzeke op 21 januari 1894 en over-
leden te Oudenaarde op 11 juli 1984, gesterkt
door de HH. Sacramenten der zieken.

Denis en Alice VANDERBEKE - VANDER DONCKT
kinderen en kleinkinderen,

Denise en (†)Frans DERYCKE - VANDERBEKE
en kinderen,

Dion en Eliane VANDERBEKE - ALLAER

Donat en Solange VANDERBEKE - VERPLANCKEN
kinderen en kleinkinderen,

De families LIETAR - VAN COPPENOLLE
en VANDERBEKE - VANDERKIMPEN,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Rijk aan jaren en verdiensten
is moeder rustig van ons heengegaan.
Doorheen de lange weg,
die zij bewandelen mocht,
loopt als een gouden draad
haar overgrote levenskracht.

Zij was een sterke vrouw,
wilskrachtig, ondernemend,
en rijkbegaafd van geest
en van gemoed.

Het beste van zichzelf
heeft zij aan haar gezin gegeven,
vooral een diep vertrouwen in het leven.

God onze Heer,
wij bidden U,
vol dankbaarheid,
als kind, familielid of vriend,
laat moeder,
die op U vertrouwde,
nu thuiskomen bij U,
die Toekomst zijt
en enkel Liefde.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde