



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

AUGUST LIETARD

zoon van wijlen Jozef - Camiel
en Meduline De Clercq ;

geboren te Bevere-Oud. de 21 Mei 1909
en er godvruchtig overleden de 23 Februari 1953.

Wij hadden hem allen zo lief, omdat hij zo goed was en zo minzaam ; Zachtmoedig in het verdragen van zijn kwelling, eenvoudig en oprecht in zijn omgang, zo heeft hij ons allen tot voorbeeld geweest en voorwerp tot bedenking en inkeer.

Hij, die vooral veel zorg en bekommernis zou mogen eisen hebben, was zo gelaten, zo tevreden met het weinige wat men voor hem zou gedaan hebben.

De Heer vergt van den mens juist die geest van ontechting aan het aardse en in de nutteloze wereldse geneugten ons niet te verliezen.

Uit een kristelijk gezin gesproten en opgevoed; beziel met een kristelijken geest, wacht de Heer hem op in erbarmen.

Broeder en Zusters, ik dank U voor uwe genegenheid en liefde, zorg en bekommernis. Moge de Heer U vergelden hetgeen ik U in dit leven niet meer geven kan.

Bloedverwanten en vrienden, vaartwel ! tot weerziens bij den Heer. Bidt allen voor mij,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

(300 d.)

Druk, L. Moerman-Blockeel, Bevere-Oud.

Mijnheer en Mevrouw Adolf DE MOERLOOSE-LIETARD ;
Mijnheer Theophiel VAN LANCKER-LIETARD ;
Mijnheer en Mevrouw Alidor VELGHE-LIETARD ;
Mijnheer Theophiel RONNSE-LIETARD ;
Mijnheer Michel LIETARD ;
Mejuffre Liliane en Mijnheer Charles DE MOERLOOSE ;
Mijnheer Richard BUNTINX ;
Mijnheer en Mevrouw Adolf VILAIN-RONSSE ;
De familiën LIETARD en DE CLERCQ.

Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.