

†

Gij die haar gekend en bemind hebt,
gedenk in uw gebed

Mejuffrouw Anna LIEVENS

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw
Victor en Augusta MALFROY.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere
godsdienstige genootschappen.

Geboren te Aalst op 8 juni 1923
en er godvruchtig overleden op 3 augustus 1975.
Gesterkt door de Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen " In Articulo Mortis. "

.....

Langzaam voelde zij
het leven tussen haar vingers wegglijpen.
Maar midden die onzekerheid
klampte zij zich vast
aan een kleine sprankel hoop op leven.
Haar pijnlijke ziekte woekerde verder...
en dankbaar aanvaardde zij
bewust en met totale overgave het H. Oliesel.

Zij was een bezorgde vrouw
die hield van de intimiteit van de woonkamer
en graag onopgemerkt werkte voor de anderen.
Haar diep geloof schonk haar de kracht
om, hoe moeilijk het ook is,
haar ziek-zijn te verwerken.
Zij werd omringd door
de goedheid en de zorgende toewijding
van haar zuster en familie.
Dat maakte haar diep gelukkig
en het maakte haar lijden draaglijker.

Wij geloven dat dit leven niet gedaan is.
Wij weten dat haar leven
verder gaat in het hiernamaals.
In gebed blijven wij met haar verbonden.
Wij geven haar uit onze handen
om haar te leggen
in de handen van de levende God.
Moge die God haar belonen
voor het goede dat zij niet
voor zichzelf heeft gehouden,
maar met gulle hand heeft uitgedeeld
aan allen die haar kenden.

Lieve zuster en familie,
mijn heengaan kwam te vroeg...
Alles is nu anders geworden,
toch blijf ik met U allen verbonden
over de dood heen,
want geen mens kan scheiden
wat liefde ooit eens samenbracht.

Uw deelneming was ons een troost
Voor gebed en oprechte blijken van medevoelen
danken U :

Frans en Marie-Jeanne LIEVENS-VAN DEN
BOSSCHE en kinderen Luc, Marc en Dirk,
Emma LIEVENS,

De families LIEVENS en MALFROY.

Begrav. Strens, Nieuwstraat, Aalst.
Druk. Jos. De Cock, koster St.-Jozef, Aalst.