

Geloofd zij Jezus Christus. Amen

†
Bid voor de Ziel

van Mevrouw

ELVIDA LIEVENS

weduwe in 1e huwelijk van Mijnheer

HENRI VAN DAMME

en in 2e van Mijnheer

XAVERIUS BLANCHART

geboren te Geeraardsbergen den 17 Februari 1875.

en overleden te Overboelare den 21 Oktober 1947.

voorzien van de H H Sakramenten

Ik ben de Verrijzenis en het leven. Die in Mij geloofd al is hij gestorven, hij zal leven. Die in Mij leeft en geloofd zal niet voor eeuwig sterven. Troostelijke waarheid die de H. Kerk ons in de liturgie der doden voorhoudt.

De dierbare overledene aanvaarde goedwillig de beproevingen en ellenden des levens die haar overkwamen. Gelouterd als goud in den smeltoven door het lijden, gesterkt door het opbeurend gebed, verlicht door de H. Sacramenten schonk zij met volle vertrouwen op Gods barmhartigheid, haar ziel aan haar Schepper terug.

Mijne beste kinderen, mijn lieve kleinkinderen die ik zo gaarne zag, ik verlaat u al u te vragen steeds eendrachtig te zijn in de hulp aan elkaar. Ik dank u voor wat gij voor mij gedaan hebt, God zegene en beware u. En tot wederziens hierboven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil (300 d. afl.)



De Families LIEVENS,

VAN DAMME,

BLANCHART,

DE LEYE,

DE CLERCQ,

danken hartelijk voor de troosten-
de blijken van deelnemende gene-
genheid ontvangen bij het afsterven
van hun dierbare overledene.

Drukkerij Pleraert, Geeraardsbergen