

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN !



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

EMILIE LIEVENS

dochter van wijlen **Charles** en van **Hortense**

Van Turtleboom

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 26 Augustus 1868 en aldaar overleden de 24 Juli 1948, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, de wekelijkse Kruisweg en andere genootschappen.

Zalig is hij die het uur der dood gestadig voor ogen heeft en die hem alle dagen voorbereidt om wel te sterven. Als het morgen is, denk dan dat gij tot de avond niet zult leven en als het avond is, beloof u de morgen niet.

Nav. Kr. 1 : 20

Wat een schoon en voorbeeldig leven was 't leven der dierbare afgestorvene. Door kristelijke ouders opgevoed in de vrees des Heren, wes ze van jongs af aan, een toonbeeld van ware godsvrucht... « Werken en bidden, eenvoudig en opgeruimd zijn » was steeds haar leuze.

Haar eenvoud en goedheid maakten haar een edele en wijze dochter, die zich gelukkig achtte op deze wereld en die ieder kruis met liefde ontving omdat zij wist dat zij door de beproevingen van het aardse leven, het heil van het eeuwige moest verdienen.

Met die troostende gedachte zullen haar beminde broeders en zusters samen met haar, de beproeving uit Gods handen aanvaardden en getrouw aan de liefde waarmede zij haar hier omringd hebben, door hun gebeden en de voldoeningen van hun H.H. Kommunies en Missen, haar binnen leiden met de engelen in het hemels Paradijs.

Bid de 4 akten.

De familiën LIEVENS en VAN TURTELEBOOM bedanken U voor de blijken van deelneming hun betuigd bij het aisterven van

Juffrouw Emilie LIEVENS.

Dr. «De Beiaard»