

Uwe gelovigen, o Heer, gaan tot een ander leven over, zij sterven niet.

(Mis der overledenen)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

FELICIE LIEVENS

dochter van wijlen

Charles en van Hortense VAN TURTELBOOM

geboren te St-Maria-Oudenhove, de 3 Augustus 1870 en er godvruchtig overleden, de 12 September 1955. Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Congregatie van O.-L.-Vrouw.

Lid van de Katholieke Vrouwengilde.

Hoe troostelijk is de geloofslering over onze onsterfelijke ziel, over de verrijzenis van het vlees, over het terugvinden van onze dierbare overledenen in de eeuwigheid. Hoe wijs en voorzichtig is de mens die altijd het uur van zijn dood voor ogen heeft en zo tracht te leven, gelijk hij wenst bevonden te worden in het beslissend uur.

Zonder angst, maar met een groot betrouwen zag zij haar dood naderen, heel haar leven heeft zij God trouw gediend. Waarom zou zij vrezen? De dood betekent voor haar het begin van het eeuwig leven.

In alle eenvoud was zij een voorbeeld van christelijke deugd, zij bewandelde de rechte weg in godsvrucht en reinheid, in werkzaamheid en toewijding voor haar huisgenoten, in naastenliefde voor allen.

Gelukkig degenen die de gunst van Maria genieten, want de H. Maagd leidt haar dienaars naar den hemel. (H. Bonaventura)

Dierbare Familieleden, ik sterf met de zoete hoop op een gelukzalige eeuwigheid. Hebt dank

voor uw liefde en genegenheid. Weest mij in-dachtig in uwe gebeden; ik ook zal u niet vergeten.

H. Hart van Jezus, wees haar genadig.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De Familiën LIEVENS en VAN TURTELBOOM,

bedanken U voor de
blijken van deelneming
hun betuigd bij het af-
sterven van

JUFFROUW

Felicie LIEVENS

Uitg. Raoul Van Hoorde, Erwetegem.