

Geloofd zij Jezus-Christus, Amén.



BID VOOR DE ZIEL

van

Irma LIEVENS

dochter van

Henri en Beatrice VAN WAEYENBERGE

geboren te St Maria-Oudenhove den 1 December
1874 en er godvruchtig overleden den 3 Juni 1947.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden



Hoe ondoorgrendelijk zijn Gods oordeelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie immers heeft de gedachte des Heeren gekend?

Wanneer de menschelijke berekeningen allerlei plannen van rust en genot voorzien, komt de dood ze plots verijdelen.

Zalig de dierbare afgestorvene die in haar diep geloof de ware beteekenis van 's menschen leven begrepen heeft : als een proeftijd beschouwde zij het, tot het veroveren van het hemelsch Rijk, als een gedurige opoffering van zichzelf tot het bekomen van een heerschappij zonder weerga bij God, als een Kruisweg tot voorbereiding van een heerlijke verrijzenis en hemelvaart, als een trouwe navolging van Kristus in zijn offerleven, om eens deel te nemen in zijn heerlijkheid.

Gelukkig ook de duurzame familie die dankbaar opziet ten hemel naar hun goede zuster en tante en hoopvol berust in de volledige overgave aan Gods eeuwige raadsbesluiten.

Aan mijn teergeliefde Broeders, Zuster en familie hoef ik niet te vragen dat zij mij zouden indachtig zijn in hun gebeden. Mijn liefde voor u zal in de eeuwige blijdschap niet verflauwen. Wij blijven vereenigd door het gebed, tot dat het God behaagt gansch ons huisgezin in den hemel te vereenigen om er voor eeuwig zijn lof en weldaden te bezingen.

Bid de 4 akten



De familiën LIEVENS

VAN WAEYENBERGE

danken U hartelijk
voor uwe gebeden
en rouwbetuigingen
bij het afsterven van

Irma LIEVENS

Dr. L. Jooris-Brewaeyns, V. Aelbrouckstr. 13 Sottegem