

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL LIEVENS

zoon van wijlen

Henri en Beatrix VAN WAEYENBERGE

geboren te St Maria-Oudenhove de 26 december 1880
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 17 maart
1961.

versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de Heilige Kerk.

—♦♦♦—
Het stof dat aan de aarde wordt toevertrouwd,
wordt opnieuw wat het was in den beginne en de ziel
keert terug naar God die ze gegeven heeft.

Eccl. XII, 7.

Hij onttrok zich niet aan lastig werk, noch aan het
werk op de akker dat door de Heer is ingesteld.

Eccl. VII, 15

Wie zijn land bewerkt, zal van brood verzadigd
worden. Spreuken, XXVIII, 19

Het werk van de landbouwer is eervol en heilig.
Van al de beroepen is de landbouw de onschuldigste

H. Augustinus

Wie had gedacht dat nonkel Kamiel die tot voor
korte tijd met zulke zorg zijn dagelijkse taak vol-
bracht zo vlug zou zijn heengegaan! Groot was de
verslagenheid toen men beseftte dat de geliefde broer
en goede oom, wien men zoveel dankbaarheid was
verschuldigd, getroffen was door een onverbidde-
lijke kwaal die hem in weinige dagen naar het graf zou
voeren. Zacht is hij uitgegaan als een kaarsje dat
opgebrand is. Af en toe kon hij nog een kort gebed
prevelen tot de Vader in de hemel en de Troosteres
der bedrukten.

Beminde broeder en zuster, neven en nichten, ik
dank u voor uw genegenheid en daadvaardige hulp,
weest mij gedachtig in uw gebeden en in het H. Mis-
offer. Tot weerziens in de hemel.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn zaligheid !
(300 dagen aflaat)

De vier akten. (12 jaar aflaat)



Uw gebed strekte de ziel van
onze overledene tot voordeel;
uw deelneming was voor ons
een troost.

Daarom danken wij U zeer.

De Familie LIEVENS-
VAN WAEYENBERGE.

B. Vanderzwalmen, koster, St-Maria-Oud.