

Uw haastige scheiding bedroeft ons maar uw gedachtenis zal ons altijd een zoete vertroosting wezen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA LIEVENS

weduwe van Mijnheer

FRANCIES VERMASSEN

geboren te Erwetegem, de 25 Februari 1869 en aldaar godvruchtig overleden de 26 December 1953, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confreriën van 't H. Sacrament en de H. Barbara.

Wijl het vrome hart van de ware christen met Kerstvreugde vervuld is en de luchten nog natrillen van Engelenzang, heeft de dood toch onverpoosd en onverbiddelijk haar slepend werk voortgezet en ons een duurzaam leven ontruk.

Alhoewel deze brave en zorgzame moeder klein was in de ogen van de wereld omdat zij alle aardse genoegens aan haar liet voorbijgaan, toch was zij groot en zeker niet gering in de ogen van God, want in alles heeft zij de H. Wil van God betracht en zo kon zij zeggen in lijden en beproeving en bij het naderen van den dood: « Het zal zijn zoals het God belieft. »

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik ben langen tijd bij u mogen blijven, ik heb een waardevol bestaan gekend en ongetwijfeld veel blijken van genegeheid en oprechte liefde aan u mogen ondervinden. Hebt dank voor dit alles en moge de Heer van hierboven u hierom zegenen. Nog een gunst vraag ik u, weest mij indachtig in uw dagelijkse gebeden. Tot weerziens in de Hemel.

Bid de 4 Akten.

R.

I.

P.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat, Zottegem

De familiën LIEVENS, VERMASSEN, PORRE en VAN
DER MEERSCH

*danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.*