

« Tot U, Heer, richt ik mijn geest ».



Uw gebeden begeleiden op haar tocht naar
de Heer
MEVROUW

Marie - Leonie LIEVENS

echtgenote van de Heer

Clement DE LANGE,

geboren te Erwetegem op 25 januari 1909 en
tot haar Schepper teruggekeerd op 5 oktober
1974 te Sint-Maria-Lierde.

Zij werd gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

« De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods hand en geen kwelling zal hen raken.
Voor het oog van de mensen schenen zij te
sterven, hun heengaan werd als een ongeluk
aangezien en hun verwijding ver van ons,
als een ramp; maar ze zijn in vrede ».

(Wijsh. 3, 1-3)

Troostend en hoopgevend tevens is dit
schriftwoord bij de dood van deze eenvoudige
vrouw en goede moeder. 't Is misschien pas
bij het stilvallen van een waar moederhart,
dat man en reeds volwassen kinderen be-
vroeden wat en wie moeder in hun leven
was : de toevlucht in ogenblikken waarin men
bij anderen geen raad wilde halen, het be-
grijpend mens in momenten waarin anderen
niet konden of wilden verstaan, de hand die

ons vasthield bij onze eerste levenspassen,
en die ons eigenlijk nooit meer heel en al
losgelaten heeft. Heeft zij niet samen met
vader ons de weg getoond door het leven ?
Hebben deze beide mensen op hun manier
hun kinderen God niet leren kennen ?

« Moeder, vader en wij uw drie zonen had-
den U toch nog zo aarne in ons midden ge-
houden. In tranen ervaren wij de waarheid
van het woord van de psalmist : « de mens
is als gras dat spoedig verdort, hij bloeit
maar zo kort als een veldbloem ». Maar wij
geloven het woord van de Wijsheid : « Gij
zijt in vrede ».

Bemide echtgenoot en kinderen, mijn laat-
ste aardse woord voor U is een dankwoord,
om de tochten naar het ziekenhuis, om uw
menigvuldige bezoeken, om uw helpende han-
den sinds het ogenblik dat mijn ogen nog
nauwelijks het daglicht konden onderscheiden.
Ik vraag aan gans mijn familie en vooral
aan mijn kleinkinderen, dat ze « meetje » niet
zouden vergeten ».

De families LIEVENS, DE LANGE,
DE RIDDER, VAN CAET,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel