

Open haar, o Heer, de deur des hemels, en
madk dat zij zich verheuge met uw heiligen
in de glorie.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger Mevrouw

Mathilde LIEVENS

Weduwe van de Heer

Felix DE MARIE

lid van verschillende godvruchtige
genootschappen

geboren te Ternat op 13 juni 1886
en er in de Heer ontslapen op 4 juni 1972,
voorzien van de H. Sakramenten
der Stervenden.

Zij was een rechtschapen en godvrezende
vrouw.

Uit haar mond hoorde men maar woorden
van liefde en rechtvaardigheid, van sterkte
en waarheid. Zij heeft geleefd in eer en
deugd, geacht van alwie haar kende en
bemind van de haren.

Hoe zoet is het te sterven na een gesta-
dige godsvrucht gehad te hebben tot het
H. Hart van degene, die ons moet oordelen.
H. Marg.

Mijn duurzame kinderen, ik ben aan uwe
ogen onttrokken, maar niet aan uw liefde.

—Ik behoud het geheugen van uw stand-
vastige verkleefdheid en van de vertroos-
tingen, die ik bij U heb genoten. Troost U,
onze scheiding zal niet eeuwig zijn, in de

hemel zullen wij elkander wederzien. Volgt
altijd de lessen van uw moeder en weest
ze indachtig tot aan de dood.

Beminde kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, die mijn kroon waart en mijn glorie,
die mij zó liefdevol en zó bezorgd hebt bij-
gestaan, hebt dank. — Vaarwel !

Beminde bloedverwanten, vergeet mij niet
in uw gebeden. Tot weerziens.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U !

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd
door de bijzetting in de familiegrafkelder,
heeft plaatsgehad in de parochiekerk van
Ternat, op woensdag 7 juni 1972 te 10 u. 30.



De families
LIEVENS,
DE MARIE,
MAES
en
ENGELGOM.

danken om de gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. Van Lint, Schepdaal.