

Heer, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.!



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Raymond LIEVENS

zoon van Emile en Mathilde CAUDRON

geboren te Erwetegem, de 1 maart 1906 en er godvruchtig overleden de 19 juli 1957,  
versterkt door de H.H. Sakramenten



Raymond was een braaf en eenvoudig man, sprak van niemand enig kwaad en ontmoette daarom overal vrienden.

Heer, ik heb grote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om Uwentwille. (2 Mach. VI)

Dit mocht de duurzame overledene de heilige schrijver nazeggen bij het naderen van de dood, en inderdaad, allen die hem tijdens zijn maandenlange ziekte bezochten, zullen getuigen hoe hij met voorbeeldig geduld en onweerstaanbare moed zijn kwellingen doorstond. Daarom zal de kroon der uitverkorenen zijn onbetwistbaar erfdeel worden.

Mijn duurzame familieleden, de laatste maanden van mijn leven had ik een zwaar kruis te dragen; veel last en moeite heeft het ook U gekost. Uitstekend goed hebt gij mij verzorgd; ik dank er U om uit gans mijn hart, U vooral mijn schoonzuster Bertha voor wie zeker niets te veel was. Ik hoop dat de goddelijke barmhartigheid mij zal verlenen U van uit den hemel honderdvoudig terug te geven wat uw milde goedheid op aarde voor mij deed. Bidt voor mij, tot weerziens.

Bid de 4 Akten.

R. I. P.

Uitg. Cyriel De Backer, Erwetegem



De familiën LIEVENS-CAUDRON

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
christelijke deelneming en DANKEN U.