

Ten paradijze geleiden haar de engelen off. def.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

## Mevrouw SYLVIE LIEVENS

Weduwe van Mr Arthur Van Wijnendaele.

Geboren te St Lievens-Esse, de 27 Juli 1871, en zeer godvruchtig overleden, te Zottegem de 15 Maart 1951  
Gesterkt door de H.H. Sacramenten en Pauselijke Zegen

Lid van de H. Hartbond, Wekelijkse Kruisweg, Voortplanting van 't Geloof en alle andere Godvr. Genootschappen

"Een brave vrouw was zij, en in geen doeken en lag haar hert, maar op bloote hand te zoeken en op haar tonge die rechte waarheid spraken...

Zo is zij, steunend op haar vast geloof door de vreugde en het leed van het leven gegaan, als ene voorbeeldige kristene, als ene beste echtgenote bemind door allen met wien zij in aanraking kwam. In haar levendig geloof droeg zij onderworpen de beproeving van haar ziekte, en vond er de genade in om God te danken voor het veel ontvangen goed tijdens haar leven. Dat God haar nu in zijn barmhartigheid de eeuwige vrede schenke.

O Maria, gij waart steeds mijn Moeder, wees nu uw kind en trouwe dienaars indachtig.

Dierbare familieleden, hebt dank voor uw tedre zorgen, de Algoede wil het U in eeuwigheid vergelden. Blijf mij uw genegenheid betuigen door vurige gebeden. Tot weerziens in de gelukzalige eeuwigheid.

Mijn Jezus Barmhertigheid.



De familie LIEVENS.

De familie VAN WIJNENDAELE.

DANKEN van harte, voor de genegen blijken van innig meevoulen betoond bij het heengaan van hun dierbare afgestorvene.