

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
of we leven of sterven ...
aan God behoren wij toe. (Rom)



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

AIMÉE LIEVIJNS

weduwe van

JAN-BAPTISTE VERPOEST

geboren te St-Maria-Horebeke de 4 september 1890
en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 24 april
1980, gesterkt door het Sakrament der zieken.

Lid van de bond der kristen gepensioneerden.

Wie hier op aarde geleefd heeft om God trouw te
dienen, vreest niet dit leven te verlaten en gaat met
een gerust geweten de Heer tegemoet.

Zo is het leven geweest van deze voorbeeldige moe-
der: rustig en kalm heeft zij haar gelouterde ziel aan
God teruggeschonken: « in Uw handen, o Heer,
beveel ik mijn Geest ».

De laatste maanden van haar lang leven waren gete-
kend door het lijden en de beproeving, maar zij heeft
dit alles aanvaard met groot geduld en moed, in
navolging van O.H.J. Kristus, wel wetend dat wie
met Jezus lijdt, zich ook eenmaal met Hem verblijdt.
(St-Paulus)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaart allen wel
en tot weerziens bij God Ik heb U steeds het voor-
beeld gegeven van godvrezend leven, van plichts-
besef en trouwe toewijding. Het was mijn grootste
voldoening U allen welvarend door het leven te zien

gaan, trouw aan God en zijn Kerk. Ik vervoeg nu
vader die mij is voorgedaan. Samen spreken wij voor
U allen ten beste bij God, de schenker van alle goed.
Bewaar ons aandanken in uw hart door ons dagelijks
indachtig te zijn in uw gebeden.
Dank voor uw kinderlijke genegenheid, God zegene
U in zijn liefde.

Heer Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De familie dankt U voor de bliken van christelijke
deelname.