

*Gelukkig die in God geloven als diepe wonden  
't herte slaan...(G. G.)*

Bid voor de Vrome Ziel van  
de heer

**Albert LIEVIJNS**

echtgenoot van mevrouw  
**Madeleine PROVOST**

Hij werd geboren te St.-Maria-Horebeke op 30 juni 1918 en na een smartelijk ongeval overleden te Horebeke op 21 juni 1982, voorzien van de troostmiddelen onzer moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de Pauselijke missiewerken, de Parochiale Genootschappen, de sportvereniging V.V. Horebeke, de Schuttersvereniging, de koninklijke fanfare « St.-Cecilia », Allemansvrienden en de Tennis Club Oudenaarde.

Ons hart bloedt en onze ziel is bedroefd tot de dood toe bij het zo plots en ongelukkig heengaan van deze diep-kristelijke man die een ideale echtgenoot en huisvader was, een eerlijke en bekwame bedrijfsleider, een sportieve figuur, die bij de bevolking van de ganse streek enkel vrienden telde.

Boven alles was hij een teer-beminde echtgenoot en vader die enkel bedacht was op het geluk van zijn toegewijde vrouw en zijn kroostrijk gezin; zijn kinderen had hij lief als zijn oogappel, voor hen spaarde hij geen moeite om ze kristelijk op te voeden, om ze op de weg van de voorspoed voor te gaan in alle eerlijkheid en deugd, voor hen bouwde hij een bedrijf uit, dat de bewondering afdwingt van alle mensen. Aan zijn grote plicht vrouw en kroost te schragen op zijn sterke jeugd, koppelde hij een « sportieve geest », die zijn gezinsleven tot een voorbeeld stelde van kristelijke « Adel en Deugd ». Iedereen was welkom, iedereen gaf hij hulp die erom vroeg, of het zijn vrienden of zijn werk betreft, hij stond steeds klaar.

Algoede God, onze ogen door de tranen beneveld, want onze droefheid is onbeschrijfelijk, en toch danken wij U om al het onschatbare goede dat Gij ons door Vaders Hart en Handen hebt gegeven... H. Ang.

Mijn beste lieve Madeleine, ik besef onder welke smart gij nu gebukt gaat; noch ik, noch gij, hebben kunnen voorzien hoe mijn geliefde morgenritje per fiets zo dramatisch zou eindigen; maar ik weet dat gij spijs alle kruisen moedig zult blijven; draag verder zorg voor onze brave kinderen en kleinkinderen.

Lieve kinderen, ik droomde er van nog vele jaren U tot steun te zijn; maar de mens mikt, God echter beschikt. Ik vertrouw U toe aan de Goddelijke Voorzienigheid en uw goede moeder. Mijn allerliefste kleinkinderen, ik dacht U nog verder te zien opgroeien en m'n geluk met jullie te mogen delen, doch de korte tijd die wij samen hebben doorgebracht zal hopelijk een kleine herinnering blijven uit uw kinderjaren. Beminde familieleden allemaal en gij vooral mijn brave oude vader, ik zeg U geen vaarwel, weldra zien wij mekaar weer bij O.L. Heer in Eeuwige Blijdschap.

*- Hart van Jezus, Zaligheid van die op U hopen  
en van die in U sterven ontfermt U onzer (Lit.  
H. Hart).*

*- Heer, geef hem de Eeuwige Rust.*

De namis heeft plaats op zondag, 18 juli, om 9.30 u.



*Uw bliken van deelneming in onze rouw waren  
een ware troost voor ons.*

*Wij danken U hiervoor van harte.*

De families LIEVIJNS, PROVOST, DELACROIX  
en VERPOEST.

Drukkerij M. MOERMAN Nederename

