

De Heer is barmhartig-genadig en rijk aan ontferming.
Ps. 103, 4.



Dit aandenken weze U een uitnodiging
tot gebed voor de ziel van

Mevrouw ALICE LIMBOURG

geboren te Viane, de 28 maart 1920, en overleden te Geraardsbergen, de 12 juni 1961, voorbereid door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Almachtige God, bij het smartelijk levens-einde van deze vrouw, die zovele ellendige dagen en nachten heeft gekend en zware pijnen heeft geleden, richten wij onze blikken tot U, opdat Gij U over haar zoudt ontfermen en haar ziel genadig zoudt zijn.

Wij bidden U, Heer, geef haar de eeuwige rust, gedenk haar geduldig gedragen lijden en vergeef haar schuld, gelijk ook zij steeds vergeven heeft. Maak haar ziel los van alle zondebanden, opdat zij in het midden van Uw uitverkoren heiligen moge opgenomen worden.

Dit vragen wij U, door Jezus-Christus, onze Verlosser.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. aflaat.)

Uitg. Weduwe Matthys, Viane

De Familie LIMBOURG.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKT U