



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Jules LIMBOURG

echtgenoot van Mevrouw
Martha VERLEYEN,

geboren te Goeferdinge op 17 april
1906 en vroom overleden te Vorst,
gesterkt door alle troostmiddelen der
H. Kerk op 18 december 1977.

Vereerd met de Gouden Palmen der
Kroonorde en verscheidene Burgerlijke
en Militaire Eretekens.

Onze dierbare overledene, die we vandaag
gaan begraven, was een trouwe echtgenoot
en een ingoede man. Omdat hij zijn familie
en medemensen oprecht beminde, daarom
werd hij ook bemind door zovelen. Het was
hem een waar genoegen bij de mensen te
zijn en een helpende hand toe te steken.

Bij het heengaan van onze dierbare over-
ledene treuren we daarom om iemand die
ons dierbaar was, maar in geloof mogen we
vertrouwen dat voor onze dierbare nu een
nieuw en beter leven is aangebroken.

Bidden we de Heer van leven en dood dat
Hij hem barmhartig weze, hem vergeving
schenke voor zijn tekortkomingen en hem

duizendmaal lone voor het vele schone en
goede in zijn leven.

Beminde echtgenote, ik dank u voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt, voor alles wat
gij voor mij geweest zijt. Ook u allen, be-
minte familieleden en beste vrienden dank
ik voor uw genegenheid en vriendschap.
Gedenkt mij in uw gebeden opdat de Heer
mij moge opnemen in Zijn Hemels Vader-
huis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families LIMBOURG, VERLEYEN, VANDER
MIJNSBRUGGE, DE STERCKE,
VAN WIJNENDAELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek