

" Gij neemt het leven, God,
niet van ons af,
Gij maakt het nieuw".

(Prefatie der overledenen)

†

Gedenk in uw vroom gebed

D E H E E R

Pierre Theophile Limbourg

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE MAHAUDENS.

Hij werd geboren te Warcq (Franse Ardennen) op 18 juni 1911 en tot zijn Schepper teruggeroepen te Geraardsbergen op 10 juni 1986; gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Uw aanwezigheid, uw vriendschap, uw blijken van deelneming, zijn een steun voor ons, Wij danken U.

De families LIMBOURG, PAPELEU en PENNINCKX.

De dierbare overledene was een goede vader en een zorgzame echtgenoot. Eenvoudig en oprecht vervulde hij zijn taak op het werk en in zijn gezin. Vol liefde en begrip zorgde hij steeds voor hun noden. Als kind heeft hij de zware last meegedragen van moeilijke tijden tijdens de eerste wereldoorlog en kort nadien: een tijd van hard werk en zorgen, die tijdens de tweede wereldoorlog nog aangroeiden door zijn jong gezin.

Moge hij nu de uiteindelijke vrede en rust genieten in Gods Liefde.

Dierbare echtgenote, in uw liefde hebt gij noch zorg noch moeite voor mij gespaard; heb moed en vertrouwen in de toekomst: de kinderen zullen U daarbij met liefde helpen.

Beminde kinderen en kleindochter, blijf dicht bij moeder in deze moeilijke maanden en steun elkaar in voorpoed en tegenspoed.

Beste familieleden en vrienden, dank U voor uw genegenheid en hulp. Vergeet mij niet in uw gebed.