

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft.



Vroom aandenken aan de Heer

ACHIEL LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw Anna, Martha
VAN DER BEKEN,

geboren te Nederbrakel op 4 november 1898
en godvruchtig overleden te Brakel
op 4 juli 1975,

gezalfd met de H. Olie « in extremis. »

Met grenzeloos geduld heeft deze mens zijn
lijden gedragen en met diepe vroomheid heeft
hij de last van de ziekte gevoegd bij het
lijden van Christus.

Veel en hard heeft hij gewerkt in de on-
dergrondse mijn en in het verre Frankrijk ;
onverpoosd werkte hij voort met sterke man-
kracht en gedreven door de liede en de
verantwoordelijkheid voor zijn gezin.

Toen de tijd van rust voor hem gekomen
was, werd hij door ziekte getroffen en moest
hij, de harde werker, beroep doen op de zor-
gen van zijn vrouw. Dit bracht bij hem geen
verbittering teweeg, maar een vrede, die ge-
dragen werd door zijn diep geloof en zijn
echtelijke liefde. Gewoon door zijn aanwezig-

heid in huis straalde hij een stille goedheid
uit.

Hij was blij om elke blijk van genegenheid,
en het was zeker zijn wens, allen, die goed
voor hem waren, te kunnen vergelden. Wij
gelooven daarom, dat hij nu in de hemel voor
ons ten beste spreekt.

Dierbare echtgenote, ik ben dankbaar voor
de blijmoedigheid, waarmee gij mij veertien
jaar lang tijdens mijn ziekte omringd hebt.

Beste kinderen en kleinkinderen, u dank ik
om uw genegenheid. God zegene u. Vergeet
mij niet in uw gebeden.

Wij dragen van hem het beeld mee van
een geduldige lijdende mens, bij wie diep in
het hart een vonk van geluk aanwezig was.
Moge God deze vonk aanwakkeren en hem het
hemels Geluk en de eeuwige vreugde schen-
ken.

De families LIMPENS-COESSENS,

VAN DER BEKEN-DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel