

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen het wordt in een beter veranderd.
(Pref. Mis overl.)



Bid voor de ziel

van

ALFONS LIMPENS

weduwenaar van

MARIA VAN WAEYENBERGE

geboren te Nederbrakel de 27 Maart 1872 en er
godvruchtig overleden de 11 Mei 1950.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Mijn krachten zijn uitgeput, mijn dagen geteld en
er blijft mij niets anders over dan het graf. Verlos
mij o Heer en breng mij bij U. (Job 17.)

Zoo had deze brave overledene dikwijls om zijn
onderwerping en gelatenheid aan O. L. Heer uit te
drukken. Zoo was ook zijn ganse lange leven ge-
weest want naar de vermaning van den Apostel
was hij steeds godvrezend, wijs, voorzichtig en ge-
matigd.

Gelukkig de mens die de Heer in zijn leven steeds
heeft gediend in de vrees der zonde en het verlan-
gen naar het Goede; znn aandenken zal in zegening
blijven bij God en de mensen.

Hij was een man van oprechte christelike over-
tuiging, vol liefde en bezorgdheid voor het welzijn
der zijnen.

Dierbare Kinderen, ik heb u in de vrees des Heren
opgevoed, blijft daarin volharden, want gelukkig
zijn zij die standvastig voortgaan in het Goede dat
zij begonnen zijn. Weent niet over mij maar bidt
voor mij. Ik dank U voor hetgeen gij in mijn ouden
dag voor mij gedaan hebt. De Heer moge U voor
uw liefde en zorgen belonen. Vaarwel en tot weer-
ziens Hierboven!

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten a, u, b.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mijnheer en Mevrouw Alfons LIM-
PENS-VAN WAEYENBERGE;

De Familiën LIMPENS en VAN
WAEYENBERGE;

Danken U van harte voor
de bliken van oprechte
deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt