

Wanneer een moeder sterft, dan sterven zij
die haar beminden, een stukje mee ...



Bid dan voor de schone ziel van haar die nu bij
de Heer ons opwachst :

MEVROUW

Anna LIMPENS

weduwe van de Heer Hubert VAN DIJCKE,

geboren te Nederbrakel op 11 november 1895
en zacht in de Heer ontslapen in de Kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 8 maart 1988.

Gesterkt door de genademiddelen van de Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van K.B.G. en lid van de Bond
der oorlogsinvaliden.

Ons moeder heeft haar laatste 40-dagentocht maar
tot halverwege moeten gaan. Het was ook een
zware tocht, en de menige keren dat zij ont-
roerd van ons afscheid nam, lieten we haar
voorvoelen dat het grote Paasfeest reeds in
aantocht was. Voor haar hebben de paasklokken
nu al geluid, en dat doorzindert onze droefheid
om haar heengaan met stille vreugd die zalvend
heelt.

Hoe vaak heeft ze 't niet herhaald : « ik heb mijn
tijd gehad, ik ben klaar om mee te gaan als de
Heer mij roept ». Want, hoe blij en dankbaar zij
haar zoveelste verjaardag vieren mocht, toch
wist zij goed dat vooruitgang in dagen haar zo
misdadig toebedeeld, met uitstervende klanken en
vervliegende schaduwen, naderen was tot de
eeuwigheid.

Met hart en ziel heeft zij het leven gekoesterd :
met de schranderheid en de wijsheid van de
« sterke vrouw » uit het boek der spreuken heeft
zij alles geleid en gevolgd : tot het uiterste be-
kommerd om het wel het wee van haar kinderen
en kleinkinderen. In de kleurenpracht der bloemen
voelde zij de harteklop van heel de schepping ;
En zoals bloemen gemaakt zijn om « schoon » te
zijn, zo wist zij dat mensen geroepen zijn om
« goed » te zijn. Daarom kende zij zovele vrienden.
Heel het parochiaal leven ging haar ter harte
en de sociale bewogenheid van het gezin waarin
zij leefde wist zij vol belangstelling te animeren ;
ze was graag in haar « gepensioneerdensbond ».

Boven alles was een ongekunstelde vroomheid haar
sterke kracht ten leven, het familiale erfgoed
waar zij fier om was.

Moeder wij danken U om alles wat gij ons hebt
voorgeleefd.

Dierbare familie, en vooral mijn kinderen en
kleinkinderen bij wie ik 92 jaar mocht worden,
ik dank U allen zeer hartelijk en genegen, blijf
biddend met ons en met elkaar verbonden.

De families

LIMPENS, VAN DIJCKE,
OTTE, COESENS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : donderdag 14 april 1988 om 19.30 uur.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel