

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Anna, Marie LIMPENS

weduwe van de Heer
Jozef, Ernest DE SUTTER,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 8 september 1904 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 28 januari 1976

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de H. Kommunie, alsook de pauselijke zegen in het stervensuur

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

« Heer, begeleid uw kerk op weg naar U :
bevestig haar in geloof en liefde
samen met uw dienaar onze paus en onze
bisschop,
en met heel het volk dat Gij het Uwe noemt.
Ook bidden wij voor onze broeders en zusters
die gestorven zijn,
voor allen die ons hebben verlaten
en zochten naar uw welbehagen.
Laat hen komen in uw Rijk,
vervulling van de hoop
die in ons eigen hart is opgewekt
door Kristus onze Heer ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, samen met uw vader heb ik lief, maar ook veel leed gedeeld om ons groot gezin zo schoon mogelijk uit te bouwen. Weinige jaren na vader wordt ik uit uw midden geroepen door de Heer. Ik weet dat gij mij een grote genegenheid toedroeg : beste kinderen en kleinkinderen, daarvoor dank ik u van harte. Uw dankbaarheid kan zich nu nog uitspreken in uw familiegebed en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vrouwen.

De families LIMPENS, DE SUTTER, PIENS en
DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**