

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

**Annaïs, Maria LIMPENS,**

echtgenote van Mijnheer

**Aloïs VAN BEVER,**

geboren te Oosterzele, de 10 november 1886  
en godvruchtig overleden in de kliniek (St Jozef)  
te Gentbrugge, de 16 december 1966.

Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

-----  
"Ik ben de verrijzenis en het Leven ; wie in mij ge-  
looft zal leven, ook al is hij gestorven." Rustig en ge-  
laten heeft zij het aardse leven afgelegd in de handen  
van haar Schepper.

Droefheid vervult ons hart en tranen ontvallen ons  
ogen, doch als zachte balsem op onze zielesmart ge-  
denken wij de woorden van de apostel Johannes : zalig  
zij die in de Heer sterven.

Na een jarenlange ziekte is ze heengegaan met kalme  
berusting die voor de stervenden de kostbaarste genade  
en voor de overlevenden de zoetste vertroosting is.  
Thans is zij voor altijd verenigd met haar God die ze  
oprecht beminde en diende.

Duurbare echtgenoot, ik dank u voor de grote gene-  
genheid en zorgen die ik bij u mocht genieten. Houd  
niet op mij uw liefde te betuigen door uw gebed. Ik zal  
de Heer voor u bidden tot we elkaar weerzien in de  
Hemel.

Duurbare familieleden, gedenkt mij in uw gebeden.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19



Heer Aloïs VAN BEVER ;

De Familie LIMPENS ;

De Familie VAN BEVER ;

De Familie BAEYENS ;

De Familie MATTHIJS.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.