

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

†

Bid voor de zielerust van
de Heer

Arthur, Omer LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw
Alice VERSTICHELEN,

geboren te Nederbrakel op 24 december 1898 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel op 21 november 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij treuren met kristelijke gelatenheid om het heengaan van een dierbare vader. Maar ons hart is ook vervuld van diepe dankbaarheid omdat wij hem zoveel jaren in gezondheid mochten behouden, omdat hij zijn opdracht heeft vervuld en zijn levens-taak heeft volbracht.

Een rijkgevuuld leven van werken en zorgen heeft hij voleind; moedig heeft hij de levenskansen aangepakt voor het welzijn van zijn gezin. Rus-

tig is hij heengegaan. Zijn sterven was een antwoord op de uitnodiging die de Heer aan deze brave man richtte : "Kom dan, trouwe en goede vriend, treed binnen in de vreugde van uw Heer ».

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u om uw steun en het samenzijn. Laat ons één blijven in dezelfde liefde door ons bidden voor elkaar.

Dierbare vrienden, ook uw gebed zal ik steeds in dank aanvaarden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Limpens, Verstichelen,
Coesens, Viville,

danken U oprecht voor uw bliken
van kristelijke deelneming.