

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

### **August, Jozef LIMPENS**

echtgenoot van Mevrouw

**Germaine VAN DE MERGEL,**

geboren te Nederbrakel op 22 maart 1906  
en zacht in de Heer ontslapen te Brakel  
op 8 augustus 1981, voorzien van de  
HH. Sakramenten der zieken.

Lang vocht vader tegen de aftakeling en de naderende dood, vol hoop dat het eens beter zou worden. Tenslotte begaf zijn hart. De zorgen en de liefde waarmee we onze zieke omringd hebben is nu onze troost, samen met de zekerheid van ons geloof in een eeuwig leven.

Deze man had een sterk geloof, als een huis gebouwd op de rots. Opgegroeid in een diep kristelijk gezin, heeft hij die levenswijze verdergezet zijn hele leven lang, in alle omstandigheden. Omdat hij zijn plichten als kristen en als vader tenvolle volbracht had kon hij rustig de dood tegemoet zien.

August is een zeer actief mens geweest. Hij leefde voor zijn werk en vond er zijn geluk in anderen te helpen of door een eenvoudig woord wat vreugde te brengen.

We richten ons nu allen tot de Heer met de bede, dat Hij hem nu voor al dat goede, het eeuwig goed in de hemel zou willen schenken.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank voor uw liefde en aanhoudende hulp, vooral gedurende mijn slepende ziekte. Hoe groter de liefde, hoe harder het afscheid, maar als kristenen weten we dat het niet voorgoed is.

Geliefde familie en bekenden, ook van U verwacht ik dat ge nog eens aan mij zult willen denken in een vroom gbed.

De families LIMPENS, VAN DER BRUGGEN,  
VAN DE MERGEL, VAN DE PUTTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel