

†

God weze de eeuwige vreugde voor
Mevrouw

Augusta LIMPENS

echtgenote van de Heer Petrus Hubo,

geboren te Nederbrakel op 12 juni
1910 en godvruchtig overleden in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 7 juli 1978, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Voor deze rustige en eenvoudige
vrouw is de tijd gekomen om van het
aardse leven over te gaan naar het
onvergankelijke Leven, waartoe zij,
zoals wij allen, bestemd was door
Gods oneindige Liefde.

In haar oprecht geloof heeft zij
naar dit ogenblik toegeleefd en was
zij ook voorbereid om in volle over-
gave deze stap te zetten.

Gods' goedheid heeft zij in haar
leven mogen ondervinden en zij heeft
die dankbaar gewaardeerd. Nu mag
zij « tezamen met alle heiligen een
denkbeeld vormen van de breedte en
de lengte, de hoogte en de diepte

van de Liefde van Christus ; zij zal
worden vervuld van de ganse volheid
van God ».

Zoals zij goed is geweest voor haar
echtgenoot en haar naastbestaanden,
zo zal God nu op zijn manier goed
zijn voor haar en haar voor altijd
gelukkig maken, met een geluk, waar-
aan wij eens met haar zullen mogen
delen.

De families LIMPENS-HUBO,
zijn zeer erkentelijk voor uw blij-
ken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel